



BIG ADVENTURE

OKTOBER 2022

WWW.TEENSTREET.NL



ONDERDEEL VAN **OM**



LEVENDE GETUIGENIS

NETGROEP

Daar gingen ze, Sofia en Anna. Al vier dagen lang waren ze onderweg naar een onbereikt gebied midden in het Himalaya-gebergte. In dit gebied wonen mensen die voornamelijk Hindoe zijn, niemand in hun omgeving is christen ze hebben zelfs nog nooit van Jezus gehoord.

Het was warm en de zon brandde op hun gezichten. Hun tassen zaten vol met boekjes die zij uit zouden delen in de onbereikte dorpjes. Ze waren op weg naar het dorpje Rugin. Dat dorpje was niet te bereiken met een auto of een bus. Nee, Sofia en Anna moesten een aantal dagen lopen om het dorp te bereiken. Eenmaal aangekomen in het dorp werden zij hartelijk ontvangen. Ze kregen een bloemenkrans om hun nek en iedereen vond het fantastisch dat twee 'westerse vrouwen' hen kwamen bezoeken. Ze luisterden aandachtig naar de getuigenissen van Sofia en Anna en naar de uitleg van het Evangelie. Op de vraag of de mensen weleens van Jezus hebben gehoord werd er gevraagd of je dat kan eten. Ieder huishouden in het dorp kreeg een boekje met daarin het Bijbelboek Lukas uitgereikt. Sofia en Anna waren na hun bezoek erg blij dat zij de mensen in Rugin konden ontmoeten.

Na twee maanden kregen Sofia en Anna ineens een telefoontje. Ze hoorden dat twee

mensen uit het dorpje Rugin erg geïnteresseerd zijn in het Evangelie. Wat bijzonder om achteraf, na een lange tocht met veel inspanning, zulk krachtig nieuws te horen! De twee mensen uit het dorpje worden nu ondersteund door christenen uit hetzelfde land die hen onderwijzen uit de Bijbel.

Veel mensen op de wereld hebben het Evangelie nog nooit gehoord. Zij wonen in de onbereikte landen van onze wereld. Zij hebben eigen godsdiensten of aanbidden de natuur. Ze hopen dat zij met hun goede daden een mooi 'hiernamaals' zullen ontvangen. Zij zijn bang en hebben geen hoop. Bedenk samen in je groepje in welke landen deze onbereikte mensen wonen. Via www.operatiemobilisatie.nl/wiezijneronbereikt kan je dit ook opzoeken.

→ Lees samen Psalm 105:1-3.

→ Wat heeft God gedaan in jullie leven? Denk hierbij ook aan psalm 136 van de vorige maand. Welke dingen heb je afgelopen week nog meer ontdekt over Gods goedertierenheid?

→ Dank God voor al deze punten en bid voor een gezegende tijd met God tijdens de Big Adventure.

BIG ADVENTURE

Lydia, de purperverkoopster

→ Lees Handelingen 16:6-15

→ Wat valt je op als je dit Bijbelgedeelte leest?

De Heilige Geest hield Paulus en Timotheus meerdere malen tegen om naar een bepaalde plek te gaan. Nadat Paulus het visioen zag, besloot hij om samen met Timotheüs te luisteren naar Gods roeping om naar Macedonië te gaan. God spreekt tot ons op verschillende manieren. Zo spreekt God door de Bijbel met bijvoorbeeld een mooie tekst, door andere mensen heen met bijvoorbeeld een bemoedigend woord, door de natuur met bijvoorbeeld een prachtige zonsondergang wanneer je dat nodig hebt of een mooie vogel die ineens langs je vliegt, door dromen en/of visioenen, door een gedachte of door een lied. Er zijn nog meer manieren hoe God tot ons kan spreken.

→ Heeft God wel eens tot jou gesproken?

→ En op welke manier heeft God dat gedaan?

Paulus en Timotheüs ontmoeten Lydia in de stad Thyatira. Er staat geschreven dat de Heere het hart van Lydia opende en dat zij zich liet dopen met haar huisgenoten. Wanneer Paulus en Timotheüs niet hadden geluisterd naar de roeping van God, hadden zij Lydia en vele andere mensen niet ontmoet.

→ Wat heeft God aan jou gevraagd?

→ En heb je gedaan wat God van je heeft gevraagd? Waarom wel/niet?

Paulus en Timotheüs gingen voor het eerst vanuit Troas naar Europa. Europa was op dat moment nog niet met bereikt met het evangelie. Dat is iets wat wij ons misschien niet voor kunnen stellen. Toch zijn er nog veel gebieden in de wereld die niet met bereikt zijn met het evangelie. Veel men-

