

teen  
street

**SUMMER  
CAMP**  
2021



**NAAM** \_\_\_\_\_



# HELLO YOU!

We hebben lang naar dit moment uitgekeken! Jezus, jij, op deze plek, 5 dagen lang en een programma vol met diepgang, gezelligheid en toffe spellen. We zijn zo blij dat jij hier bent! Geen online meetings of lessen, maar een zomer vol échte ontmoetingen... met God én honderden anderen.

Mozes werd door God geroepen om een heel volk uit slavernij te redden. Zo ben jij ook door God gemaakt en geroepen voor een tijd als deze! Hij belooft je alles te geven wat je nodig hebt om Zijn plan met je leven te vervullen en heeft je lief met een onuitblusbare liefde. Wij geloven dat jij die overweldigende liefde van Jezus deze dagen opnieuw of misschien voor het eerst zal gaan ervaren. We moedigen je aan om alles te pakken wat God voor jou heeft klaarliggen, dus **DON'T HOLD BACK!**

Alle onze coaches en Service Team'ers staan dag en nacht voor je klaar. We hopen je lekker uit je dak te zien gaan bij de Main Hall en Throne Room diensten, maar ook volop te zien genieten van alle spellen en workshops. We geloven in een zomer van nieuwe vriendschappen en onvergetelijke momenten samen met je beste Vriend en hemelse Vader.

Liefs,  
Team TeenStreet NL

HIJ BELOOFT JE ALLES  
TE GEVEN WAT JE NODIG  
HEBT OM ZIJN PLAN MET  
JE LEVEN TE VERVULLEN  
EN HEEFT JE LIEF MET EEN  
ONUITBLUSBARE LIEFDE.



Lisa



Marijke



Anne



Anne-Lynn

## INHOUD

|    |   |
|----|---|
| 04 | Wat is TeenStreet?  |
| 06 | Een dag op TeenStreet                                     |
| 08 | <b>INTERACT 1.0</b><br><b>WAT IS ER TE DOEN?</b>          |
| 10 | <b>INTERACT 2.0</b><br><b>WORKSHOPS &amp; EN SEMINARS</b> |
| 12 | <b>HET THEMA VAN DIT JAAR</b><br><b>NAMED</b>             |
| 14 | DAG 1 // <b>I AM</b>                                      |
| 20 | DAG 2 // <b>KNOWN BY GOD</b>                              |
| 26 | DAG 3 // <b>NAMED BY GOD</b>                              |
| 30 | <b>PLATTEGROND</b><br><b>DE KROEZE DANNE</b>              |
| 34 | DAG 4 // <b>SENT BY GOD</b>                               |
| 42 | DAG 5 // <b>HET LAATSTE AVONDMAAL</b>                     |
| 44 | 23-10 // <b>VIER DE REIS</b>                              |
| 50 | <b>TEENSTREET THEMESONG 2021</b><br><b>SONGTEKST</b>      |
| 52 | RAG-Raise & Give Run                                      |
| 54 | Veiligheid en welzijn<br><b>BELANGRIJKE DINGEN</b>        |
| 56 | Betalen op TeenStreet                                     |
| 57 | <b>EVACUATIE</b>  |
| 60 | Programma   |

## WAT IS TEENSTREET?

TeenStreet is onderdeel van OM (Operatie Mobilisatie). OM is een internationale, christelijke organisatie die meebouwt aan levende gemeenschappen van Jezus-volgers die voor iedereen bereikbaar zijn. De beweging begon in 1957 en vandaag zijn we meer dan 3000 werknemers werkzaam in meer dan 110 landen en aan boord van het schip, de Logos Hope. We richten ons op evangelisatie, het bouwen van gemeenschappen en discipelschap.

TeenStreet begon in Duitsland in 1993. Sindsdien hebben tienduizenden jongeren aan de conferentie deelgenomen. Ons doel is om samen te werken met kerken over de hele wereld om hen te inspireren in jeugdwerk, toe te rusten en om tieners te laten zien wat het betekent om een echte vriendschap met Jezus te hebben. Hoe maak je Hem nu zichtbaar in je eigen omgeving?

**TeenStreet in Nederland bestaat uit verschillende onderdelen:**



### Summercamp

1 week in de zomer  
**Europa**



### On Tour

Avond of middag  
**Nodig TS uit!**

**WWW.TEENSTREET.NL**

**@teenstreet.nl**

**Blijf op de hoogte van alle TeenStreet activiteiten en doe mee!  
Check onze website en volg ons op Instagram.**

Over de hele wereld zijn er TeenStreet communities, waarin tieners contact met elkaar hebben, toegerust worden in hun geloof en True Stories met elkaar delen. Getuigenissen die vertellen wat het betekent

**"WIJ ZIJN EEN WERELDWIJDE TIENERBEWEGING DIE JEZUS BEKEND MAAKT, OVERAL WAAR WE GAAN!"**

om een echte discipel te zijn in de wereld om ons heen. Op dit moment zijn er TeenStreet communities in: Europa, Balkan, Australië, Maleisië, Brazilië, Egypte, Filipijnen en Zimbabwe.



### @Home

Weekend/dag in maart  
**Nederland**



### December Outreach

1 week in december  
**Amsterdam**



# EEN DAG OP TEENSTREET

**ONTBIJT** Wakker worden met een stevig ontbijt om je dag goed te beginnen!

**MAINHALL** De eerste dienst van de dag, waarin we God gaan lofprijzen! Ook is er gametime en tijd voor verdieping met onze vrienden van TeenStreet Internationaal.

**SHH** Een moment van totale stilte over de hele locatie. Dit is een tijd om te genieten van de stilte, Gods aanwezigheid en om naar Zijn stem te luisteren. Voorbeelden wat je kan doen in deze tijd zijn: In het gras liggen en genieten van Gods schepping, maak een wandeling, lees steeds dezelfde Bijbeltekst, sluit je ogen en luister naar je hartslag, praat met God in verschillende houdingen: staand, zittend, liggend, knielend enz. **Tip: Leg in deze tijd je telefoon weg.**

**NET 1 BIG ADVENTURE** Deze tijd is voor jou en je NET groep. Je praat, bidt, duikt de Bijbel in en stelt vragen. Dit is een tijd om samen te zijn. In de NET tijd zal je ook de Big Adventure doen. Dit is een tijd, waarin je tijd alleen met God doorbrengt, de Bijbel bestudeert, met God praat en naar Hem luistert.

**LUNCH** Nadat je jullie Big Adventure hebben afgerond heeft ons keukenteam een lunch klaargezet! Er is genoeg voor iedereen, dus je hoeft je niet te haasten.

**INTERACT 2.0** Hét moment om te kiezen wat jij voor leuks gaat doen! Kickboksen, schilderen, vlaggen, een seminar volgen over profetie of demonie & bevrijding... of doe mee met een bootcamp. Er zijn nog veel meer workshops, seminars en sportactiviteiten. Ga naar pagina 10 voor het hele aanbod en schrijf je in!

**VRIJE TIJD** Neem een frisse duik in het meer, ga een potje voetballen of plof lekker neer op je luchtbed en lees een goed boek.

**DINER** Het avondeten wordt voor iedereen op dezelfde tijd geserveerd, iedere dag is het weer een grote verrassing wat er op het menu staat. Neem vooral wat je lekker vindt!

**VRIJE TIJD** Kom gezellig langs bij de chillzone en neem een lekkere snack! Je bent vrij om deze tijd in te vullen zoals jij dat wil.

**NET 2 POWER PRAYER** Kom samen met je NET groep en bid met elkaar voordat TeenStreet TV en de Throne Room begint.

**TV LIVE** TeenStreet TV is een kans om te connecten met verschillende TeenStreets in heel Europa en een leuke recap te zien van elkaars dag.

**THRONE ROOM** De Throne Room is één van de hoogtepunten van TeenStreet. Geniet van een ontmoeting met God, tijd doorbrengen in Zijn aanwezigheid en Hem aanbidden met muziek en gebed. Er zullen mensen klaar staan om te bidden tijdens en na de Throne Room.

**INTERACT 1.0** Doe wat leuks met je NET groep en vrienden. Haal snacks van de Fun Food kraampjes, koop TS merchandise om mee te nemen naar huis, luister naar muziek en speel spelletjes voordat je naar NET 3 gaat en rust krijgt voor de volgende dag.

**NET 3 NET VOOR JE TENT** In deze laatste NET tijd reflecteer je op de dag, deelt met elkaar wat je hebt geleerd van God en sluit af met gebed.

**SILENCE** Tijd om je hoofd op je kussen te leggen. Houd wel alsjeblieft rekening met anderen. Slaap lekker en droom zacht!



# INTERACT 1.0

## WAT IS ER TE DOEN?

Dit is het moment om heerlijk iets voor jezelf te gaan doen! Heb je zin om lekker te chillen in de chillzone? Speel je graag een gezellig spelletje met anderen? Houd je van kletsen met vrienden? Of kom je naar de worshiptent voor livemuziek? Het kan allemaal.

### TEENSTREET BOULEVARD

Natuurlijk mag de TeenStreet Boulevard niet ontbreken dit jaar. Hier vind je onder andere een chill zone, art zone, prayer zone, cocktailbar, popcornkraam, eetkraampjes, bookshop, TeenStreet shop en diverse mission stands. Op de TeenStreet boulevard betaal je met TS Credits. Hoe en waar je daaraan komt, vind je verderop in dit boekje.

### SPECIALE VELDJES

Op het terrein staat een stormbaan, kijk op de plattegrond waar je die kan vinden! Er is een beachvolleybal- en badmintonveldje, een zwembad (09.00 - 21.00 uur) en een sportveld voor een potje voetbal.

### WANNEER?

- Na de workshops in de middag.
- Na het diner.
- Na de Throne Room vanaf 21.45 uur.

### WORSHIP SESSIONS

Dit jaar hebben we ook iets nieuws! Worship sessions is een plek waar je absoluut wil zijn. In deze tent nemen diverse artiesten je één uur lang mee in een uniek stukje aanbidding & live muziek. Neem een verse mocktail, plof lekker neer en ga genieten!

## #TSSUMMERCAMP

@teenstreet.nl 



Annabelle

### WOENSDAG 4 AUG. 21.45 UUR

**Annabelle is onze Belgische Gitaar lover.** Op haar gitaar & Ukulele zal ze jullie op melodieuze wijze meenemen in haar aanbidding voor God. Ook komen de bekende opwekkingsliederen voorbij!



Sera Noa

### VRIJDAG 5 AUG. 21.45 UUR

**Sera Noa is een ware nachtegaal.** Haar stem kan je meteen raken en ze heeft onlangs ook eigen liederen uitgebracht. De liederen die ze schrijft staan in het teken van hoop, bemoediging, vrijheid en een leven met Jezus.



ODF J TOP

### ZATERDAG 6 AUG. 21.45 UUR

**Rake teksten, radicale boodschap en een vurige passie voor God!** Zijn artiestennaam is ODF J Top, maar wij kennen hem ook als Jakob. Samen met zijn band zal hij jullie verrassen met een live jamsessie en zijn laatste single: Cravings. Deze rapper weet wat hij doet.



# INTERACT 2.0

## WORKSHOPS & SEMINARS

**De seminars en workshops tijdens interact zijn een geweldige mogelijkheid om iets nieuws te leren, een vraag te stellen of te ontdekken wat je in het dagelijks leven kunt doen om een verschil te maken. Met zoveel verschillende mogelijkheden hopen wij dat jij ook iets vindt wat bij jou past om je te inspireren.**



### INSCHRIJVEN DOE JE ZO!

1

**GA NAAR  
WWW.TEENSTREET.NL/  
WORKSHOPS**

2

**LEES ALLE INFO VAN DE  
SEMINARS EN WORKSHOPS**

3

**KIES VOOR DONDERDAG EN  
VRIJDAG 2 WORKSHOPS EN 2  
SEMINARS**

4

**SCHRIJF JE WOENSDAG  
VÓÓR 22.30 IN ZODAT JOUW  
PLEK GERESERVEERD IS!  
DE LIJSTEN HIERVOOR  
VIND JE BIJ DE INFOBALIE.  
GEBRUIK HIERVOOR DE GE-  
KLEURDE STICKERS MET JE  
NAAM EROP.**

## WWW.TEENSTREET.NL/WORKSHOPS

### WORKSHOPS

Horen en doen = leren, dat geldt voor iedere workshop! Op de donderdag en de vrijdag komen super gepassioneerde specialisten langs die jou meenemen in hun vakgebied. Hierbij een kleine indruk van de topics: profetie, dansen/vlaggen, schilderen (fine-art), songwriting, fotografie, mocktails maken, maar ook kickboksen en lasergamen. Je kiest 1 workshop per dag.

### OUTREACH

Op de donderdag en vrijdag kun je op pad voor een tof hulpproject. Ben jij er klaar voor om mensen te dienen met de liefde van Jezus?

### SEMINARS

Er zijn soms van die onderwerpen in de Bijbel of dingen die je als volgeling van Jezus tegenkomt, waar je gewoon meer van moet weten! Weet jij bijvoorbeeld wat Gods plan is met de nacht? Hoe je gebonden kunt raken? Of wil je meer weten over hoe jij een verschil kunt maken in jouw omgeving op het gebied van evangelisatie, zending of kinderkwerk? Schrijf je dan in! Je kiest 1 seminar per dag.

### LET OP!

Inschrijven en deelname aan de workshops en seminars is verplicht. Ben je niet ingeschreven, dan word je automatisch ergens bij ingeschreven.

### VOL = VOL

### TIP

We dagen je uit om ook een seminar of workshop samen met je NET-group te doen!





## HET THEMA VAN DIT JAAR:

# naam

**MOZES NAM DE UITNODIGING VAN GOD AAN!  
HIJ DEED MEE AAN EEN ONGELOOFLIJKE  
REIS MET DE VADER DIE HEM KENDE, HEM EEN  
NAAM HAD GEGEVEN EN HEM STUURDE.**

**JIJ BENT OOK GEKEND, BENOEMD EN GE-  
ROEPEN VOOR JOUW EIGEN UNIEKE REIS.**

### **KNOWN BY GOD**

In Exodus hoofdstuk 33 zegt God tegen Mozes: *"Jou heb Ik uitgekozen, jou ben Ik goedgezind."* Mozes antwoordt, *"Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat Uw plannen zijn. Dan leer ik U kennen en weet ik zeker dat U mij goedgezind bent."*

Jij bent ook gekend door de Vader. Hij ziet je, Hij houdt van je en Hij zegent je.

### **NAMED BY GOD**

De God van Mozes, de God van jouw voorouders, is dezelfde God die jou kent!

Hij heeft in je leven gewerkt, je identiteit gevormd en je een naam en doel gegeven. Toen Mozes in zijn ware identiteit stapte, ontdekte hij zijn doel. Een leven met God is een wild avontuur - ben je klaar om de reis te beginnen?

### **SENT BY GOD**

Net zoals God Mozes riep en hem met een doel zond, heb jij ook een goddelijk doel!

De vreugde van een leven met God ligt in het ontdekken van dat doel en Hij is trouw om alles te geven wat je nodig hebt om het te vervullen. De reis kan je naar onverwachte plaatsen leiden, maar Zijn aanwezigheid zal met je meegaan. Wat een geweldige belofte!



# I AM

## NETGROEP

**Welkom bij jouw NET-groep en Big Adventure! Op TeenStreet Summercamp, ontmoeten we je dagelijks in de NET-groep zodat we deel kunnen zijn van elkaars reis. We ontdekken samen, be-moedigen elkaar en delen wat we leren en ervaren. Neem de tijd om iedereen te leren kennen.**

- Stel je voor met je naam en wat die be-tekent.
- Als je je naam mocht veranderen, welke naam zou je kiezen en waarom?

Vanmiddag tijdens de opening hoorden we dat God ons bij onze naam heeft ge-roepen, we zijn van Hem.



**Lees nog eens met elkaar Jesaja 43: 1 -5a.**

Lees vervolgens de twee onderstaande verzen uit psalm 139:

*15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen ge-heim. 16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgete-kend, aan de dagen van mijn bestaan ont-brak er niet één.*

Wees eens met elkaar 2 minuten stil. Wat

doet het met je als je nadenkt over dat God je al kende voordat je bestond en Hij ook jou bij je naam heeft geroepen?

We gaan nu de Big Adventure in. Om te kunnen bevatten hoe bijzonder het is dat je geroepen bent door God is het van waarde om te kijken naar Wie God zelf is. Tijdens de avonddienst vandaag heb je daar meer over gehoord. God is YHWH, IK BEN. Deze God, die er is, er was en er altijd zal zijn wil jou ontmoeten! Hij wil zich aan jou openbaren.

## BIG ADVENTURE

**Start je tijd met God door met Hem te praten.**

Praten met God is net zoals het praten met een persoon. Het hoeven geen mooie, bij-zondere woorden te zijn. Praat gewoon zoals je met een vriend zou praten. Hij kan je horen, of je nu hardop praat, fluistert of in je hoofd praat.

Voordat we er helemaal in duiken. Hoe heb jij God al eens in je leven ervaren? We hoorden vandaag dat God er was in het verleden, er nu is en er altijd zal zijn in de toekomst.

- Als je kijkt naar je eigen leven waar heb je God gezien/gemerkt in het verleden?
- In wat/ waar zie je Gods aanwezigheid nu in het heden?

- Hoe zou je Gods aanwezigheid in de toekomst willen ervaren?

Tijdens de dienst kwamen er meerdere namen van God langs, hieronder staan een aantal van deze namen genoteerd. Ook staan er extra namen bij die Jezus in het nieuwe testament noemt om Hemzelf en daarmee God bekend te maken.

**YAHWEH VADER REDDER  
ELSHADDAI GENEZER SCHEP-  
PER WAARHEID  
GOEDE HERDER IMMANUËL**

Neem de tijd en lees de namen van God één voor één. Hardop, fluisterend of in jezelf.

- Waaraan denk je als je Zijn namen zo benoemd?
- Welke naam van God spreekt je het meeste aan? Waarom?
- Met welke naam van God heb je de meeste moeite? Waarom?

Schrijf en/of spreek voor jezelf een (dank) gebed uit. Dank God voor wie Hij is, dank Hem voor het feit dat Hij ook de naam draagt die jou zo aanspreekt. Bid tot Hem en vertel Hem met welke naam je moeite hebt. Vraag Hem je te leiden en je te helpen om daar samen met Hem in te groeien.

Deze God, onze God, de Allerhoogste wil zichzelf aan jou openbaren. Dat doet Hij door een reis met je aan te gaan. In de Bij-bel lezen we veel over dat soort reizen die God maakte met mensen.

Denk maar eens aan Abraham, koning David en Saulus (later bekend als Paulus). Al deze mensen roept God op om Hem te

volgen en met Hem op reis te gaan. Van-  
daag gaan we specifiek kijken naar een  
Bijbelverhaal:



### Lees Lukas 5: 1 -11

- Waar liepen de vissers tijdens het ver-  
haal tegen aan? (5)
- Wat vertelt Jezus de vissers om te  
doen? (4)
- Wat gebeurt er zodra de vissers luiste-  
ren naar de opdracht van Jezus (6-7)

De vissers hebben de hele nacht niets  
gevangen... Jezus stapt in de boot en  
vertelt hun dat ze het net aan de andere  
kant moeten uitgooien. Waarna ze enor-  
me hoeveelheden aan vis binnenhalen.  
Hier laat Jezus een voorproefje zien van  
hoe het is om Hem te volgen: Daar waar  
je doet wat Jezus zegt zul je rijke zegen  
ervaren. Daar ben je verwonderd van wat  
Jezus doet.

- Wat was Simon Petrus' reactie op de  
visvangst? (8- 9)
- Hoe reageert Jezus daarop en wat is  
Zijn opdracht aan de vissers? (10)

Jezus zegt: *"Wees niet bang"*. Daar waar  
Jezus is hoef je niet bang te zijn. Sterker  
nog, Hij stelt je gerust en laat je volledig je-  
zelf zijn. Jezus roept vissers op om vissers  
te blijven, alleen dan vissers van mensen.  
Jezus roept ook jou op om jezelf te blijven  
en tegelijkertijd een compleet ander leven  
te gaan leiden: een leven achter Hem aan.

De reactie van de vissers was dat ze alles

achterlieten en Jezus volgden (11). Wat is  
jouw reactie als Jezus jou roept? Alles los  
te laten en met Hem op reis te gaan?

Sluit je Big Adventure af door met God te  
praten. Wat bracht Hij op je hart? Wat wil je  
nog graag met Hem bespreken?  
Zodra je dat hebt gedaan kan je teruggaan  
naar je NET-groep.

### BACK TO YOUR GROUP

Deel in de groep hoe deze ervaring voor  
je was om individueel de Bijbelstudie te  
doen. Wat kwam er voor jou naar boven?  
Wat bracht God op je hart?

Zoals we hebben ontdekt is God Yah-  
weh. Hij neemt, door de hele Bijbel heen,  
Zijn volgelingen mee op reis. Reizen van  
vreugde, opoffering, liefde, vergeving, rei-  
zen naar het bekende en reizen naar het  
onbekende.

God heeft ook een reis voor jou. Hij no-  
digt je uit om met Hem te wandelen, om  
de talenten die Hij je heeft gegeven te ge-  
bruiken, om mensen op Hem te wijzen en  
deel uit te maken van het grootste avon-  
tuur ooit. Je wordt door God gekend, door  
Hem geroepen en door Hem gezonden.  
Hij heeft de reis voor jou, tot in de puntjes  
voorbereid.

In deze reis ga je leren over wie God is, wat  
Hij betekent voor onze identiteit en het  
doel in ons leven. God heeft een reis voor  
iedereen. Sommige van jullie:

- Lopen deze reis al een tijdje en je wilt  
steeds meer weten en dichter naar God  
groeien

- Horen misschien voor de eerste keer  
over dit idee van een reis met God en is  
alles nieuw voor je.
- Waren op reis met God maar werden  
afgeleid of maakten keuzes die ervoor  
gezorgd hebben dat je het gevoel hebt  
heel ver van God, en de reis met Hem,  
te zijn.
- Zijn gelovig opgevoed en hebben over  
God en de Bijbel gehoord sinds je klein  
was. Maar je hebt het nooit gevoeld als  
een persoonlijke relatie of iets dat je le-  
ven positief beïnvloedde.
- Anders...

→ Welk van bovenstaande voorbeelden  
omschrijven jou het beste op het punt  
waar je nu bent? Als geen een van bo-  
venstaande van toepassing is bedenk  
voor jezelf hoe het voor jou nu voelt.  
Deel dit met je groep.

Bedankt voor al je eerlijkheid en voor je  
moed! Yahweh, de God die is wie Hij is, wil  
jou ontmoeten. Hij wacht op je (Lukas 15:  
11-32). Hij vraagt aan jou: *"Wil je samen  
met Mij op reis gaan? Wil je ontdekken wie  
Ik ben en wat dat betekent voor jou?"*

- Wat is hierop jouw antwoord?
- Wat verwacht jij van deze reis en van God?
- Wat wil je Hem vragen?

De komende dagen gaan we met elkaar  
deze reis bewandelen. God gaat met je  
mee, Hij gaat voor je uit.

Dank met elkaar voor de aanwezigheid  
van God en Zijn Heilige Geest. Bid dat  
Hij jullie vervuld op de reis die jullie zullen



gaan en leg Hem al je verwachtingen voor. Hij is erbij! Hij is Jahweh.

### DIGGING DEEPER

Dit stuk bijbelstudie is voor jou om later thuis te doen, als je dat wilt. Het is een kans om nog dieper te duiken in de boodschap waar we het vandaag over hebben gehad.

In de avonddienst van vandaag hoorden we over de namen van God. Hiernaast staan deze nog eens uitgeschreven.

Zoek ze eens op in de Bijbel en ga na wat de context van de Bijbelteksten zijn.

- Ontdek en schrijf op in welke situatie God zich openbaart en hoe Hij dat doet.
- Wat betekent dit voor de situatie waar jij in zit? Hoe zou God zich openbaren aan jou op dit moment van jouw leven?

### EL

**God** ("machtig, sterk, vooraanstaand") 250 keer gebruikt in het OT Zie Gen. 7:1, 28:3, 35:11; Num 23:22; Joz. 3:10; 2 Sam. 22:31, 32; Neh. 1:5, 9:32; Jes. 9:6; Ezech. 10:5.

### EL SHADDAI

**God Almachtig of Almachtige God.** Gen. 17:1, 2.

### ADONAI

**Heer en meester** in onze Nederlandse Bijbels (hoofdletter 'H', kleine letter 'ere')

### JEHOVAH

Betekent **HEER (HERE). "IK BEN WIE IK BEN" of "IK ZAL ZIJN WIE IK ZAL ZIJN"** zoals geopenbaard aan Mozes bij de brandende struik, Ex.3. De naam van God, te heilig om te worden uitgesproken, afgekort of geschreven "YHWH" zonder klinkers.

### JEHOVAH-JIREH

**De Heer zal voorzien.** Gen. 22:14. God voorziet altijd, voldoende wanneer de tijd komt.

### JEHOVAH-ROPHE

**De Heer Die geneest.** Ex. 15:22-26. Hiermee wordt zowel geestelijke, emotionele als lichamelijke genezing bedoeld.

### JEHOVAH-NISSI

**De Heer, onze Banier.** Ex. 17:15.

### JEHOVAH-M'KADDESH

**De Heer Die heiligt.** Leviticus 20:7-8

### JEHOVAH-SHALOM

**De Heer onze Vrede.** Richteren 6:24. Shalom betekent een alles overstijgende vrede, die ervaar je omdat je in God compleet bent. En mag je doorgeven aan anderen.

# KNOWN BY GOD

## NETGROEP

**Welkom bij de tweede NET-groep bijeenkomst! Gisteren leerden we over de namen van God en dat God zichzelf presenteert als Yahweh, IK BEN. Deze God, nodigt jou uit om mee te gaan op reis. Vandaag kijken we naar het feit dat God ons kent.**

Wat zijn een paar woorden die je vrienden of familie zouden gebruiken om je te beschrijven? Hoe omschrijven de mensen die jou het beste kennen jou? (Grappig, verlegen, energiek, serieus, spontaan, aardig, verantwoordelijk, vrolijk, enz.)

- Vanmorgen hebben we in de mainhall geleerd over Mozes en dat we door God gekend zijn. Wat vond je van de tweede dienst? Heb je nog vragen?
- God weet alles over jou, je verleden, je heden, je gedachten, je hoop, je dromen, alles. Hoe voel je je als je eraan denkt gekend te zijn door God?

Het is eigenlijk heel fijn om door God gekend te zijn. Hij heeft ons gemaakt en heeft alles gezien wat we hebben meegemaakt. Hij begrijpt ons. We hoeven ons nooit te voelen alsof God ons niet begrijpt, omdat Hij ons hart kent. En omdat Hij zelf ook mens is geworden.

We hoeven ons niet druk te maken, of iets

voor God te verbergen. Omdat Hij alles al weet. En dankzij en ondanks alles houdt Hij nog steeds van ons!



**Lees Romeinen 5:8-11**

Deze verzen zeggen dat God ons Zijn liefde liet zien toen Jezus voor ons aan het kruis stierf.

Hoe omschrijft het vers ons? (v. 8) "Toen we nog \_\_\_\_\_ waren, stierf Christus voor ons." Dat betekent dat God de eerste stap heeft gezet om ons te bereiken. En om ons uit te nodigen voor de reis met Hem. Hij nodigt ons uit om vergeven te worden voor al het verkeerde wat we gedaan hebben en ooit zullen doen. Omdat Hij ons graag met Hem wilt verzoenen. God maakt het mogelijk voor jou om Hem persoonlijk te kennen en een relatie met Hem te hebben.

Misschien ken je het kinderliedje "God kent jou vanaf het begin" wel. Hieronder staat hij uitgeschreven. Lees of zing hem eens met elkaar:

*God kent jou  
vanaf het begin  
helemaal van buiten  
en van binnenin  
Hij kent al je vreugde  
en al je verdriet,*

*want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet*

*en weet je wat zo mooi is  
bij Jezus voel je je vrij  
om helemaal jezelf te zijn  
want Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou,  
ja Hij houdt van jou en mij*

- Als je dit zo zingt/leest welke herinnering komt er dan naar boven?

Bid met elkaar voordat je nu je Big Adventure ingaat waar je nog meer gaat ontdekken wat het voor jou persoonlijk kan betekenen dat je door God gekend bent.

## BIG ADVENTURE

**Begin je tijd met God door met Hem te praten. Doe dit lekker op de manier waar jij je comfortabel bij voelt. God heeft je hier gebracht, Hij wil dat je in de komende dagen uit Zijn woord hoort. Vraag Hem om je te leiden tijdens dit moment.**

We gaan heel wat jaren vooruit in het leven van Mozes voor onze Big Adventure van vandaag. God gebruikte Mozes om op een wonderlijke manier het Israëlitische volk uit de slavernij in Egypte te leiden. Maar de mensen waren nog niet klaar om naar hun nieuwe land te gaan. God heeft hen jarenlang in de wildernis gelaten en voorbereid op de volgende stap van hun verhaal. Ga naar Numeri 21: 4-8 waar we de Israëlieten in de wildernis vinden.

- Waarom zijn de mensen boos? (vers 5)



- Wat stuurde de Heer in reactie op hun geklaag?
- Hoe reageerden de mensen op deze straf? (vers 7)
- Mozes bad voor de mensen en toen zei God dat Mozes iets moest maken. Wat moest Mozes van God maken? (vers 8)
- Wat moesten de mensen doen om te worden gered nadat ze door een slang waren gebeten? (vers 8 & 9)

Toen de mensen om hulp vroegen en Mozes voor het volk bad, gaf God hen een manier om gered te worden van de giftige slangen. Hij zei tegen Mozes dat hij een slang moest maken en die hoog op een paal moest zetten. Door simpelweg naar het beeld te kijken, konden de mensen worden gered van de giftige slangen. God gaf een uitweg voor de situatie waarin de mensen zich bevonden. Wist je dat de Bijbel uit 66 boeken bestaat maar dat er één groot thema door heen loopt? De Bijbel is het ware verhaal van hoe God ons een manier heeft gegeven om Hem te kennen en een relatie met Hem aan te gaan. Alles in de Bijbel wijst op de noodzaak voor Jezus die gekomen is als onze Verlosser. Zelfs dit verhaal met Mozes en de slangen in de wildernis verwijst naar Jezus. Ga naar het Nieuwe Testament en lees Johannes 3:14-18.

- Klinkt vers 14 bekend? Dat is het verhaal dat je net las in Numeri 21! Jezus werd hoog aan een kruis gehangen om onze straf op zich te nemen zodat het tussen ons en God weer goed is. Lees nu nogmaals vers 16 (Johannes 3:16). Herschrijf het vers in je eigen woorden.

God kende Mozes en nodigde hem uit om Hem te volgen. God kent jou ook en wil dat jij Hem ook volgt. Toen Adam en Eva in het begin zondigden, werden zij en iedereen die na hen werd geboren gescheiden van God. Het verkeerde dat we doen scheidt ons van God omdat Hij zonder fouten is. Maar God gaf ons een manier waarop we weer bij Hem mogen komen en Hem en Zijn liefde voor ons mogen kennen. Hij deed dit door Jezus, als die Éne volmaakte, te sturen om de straf te dragen die wij verdienden. Dat is waar deze verzen over gaan.

- Is jouw leven beïnvloed door wat Jezus aan het kruis deed? Zo ja, hoe?
- Als je niet zeker weet hoe of waarom dat wat Jezus aan het kruis deed een impact kan hebben op je leven, vraag God er naar. Misschien wil je coach wel vertellen hoe zijn of haar leven beïnvloed is en wat dat voor hem of haar betekent.
- Als volgelingen van Jezus, is Zijn dood en opstanding iets dat ons leven elke dag zou moeten beïnvloeden. Hoe zou je leven er anders uitzien als je niet in Hem geloofde?
- Als je niet in Jezus gelooft, gebaseerd op wat je tot nu toe over Hem geleerd hebt, welke impact denk je dat in Jezus geloven op jouw leven zou kunnen hebben?
- God kent jou, het goede en het slechte en Hij houdt van je. Hij heeft jou benoemd... jouw identiteit komt van wie je in Hem bent. (We gaan het hier mor-

gen meer over hebben.) Praat met God over deze waarheid. Hij is hier bij jou en bij elke tiener in elk land dat deelneemt aan TeenStreet de komende dagen. Wat betekent het voor jou dat Hij jou kent? Schrijf je gedachten op.

Sluit dit moment af door met God over je gedachten te praten en vraag Hem om je de komende dagen dichterbij Hem te brengen.

Als je klaar bent, ga dan weer naar je Net groep.

### **BACK TO YOUR GROUP**

- Als je dat wilt, deel dan wat je hebt opgeschreven over hoe je leven is beïnvloed door Jezus' dood en opstanding.
- Heb je nog vragen over wat het betekent om met Jezus op weg te zijn of om een volgeling van Hem te zijn?
- Is er nog iets anders van de Big Adventure dat je zou willen delen met de groep?
- Is er iets waar je groep, samen met jou, voor kan bidden tijdens TeenStreet? Deel alle gebed-verzoeken.

Sluit af door samen en voor elkaar te bidden.

### **DIGGING DEEPER**

**Als je dieper wil duiken in het idee dat je gekend bent door God dan kan dat met deze extra Bijbelstudie die je alleen kan doen.**

Ons thema voor vandaag is "Known by God". Het is zo geweldig om gekend te worden door God! Soms kan deze waar-

heid iets zijn dat in ons hoofd zit, maar het heeft geen invloed op ons hart of op de manier waarop we leven. Soms, als je al wat langer een volgeling van Jezus bent, kunnen dit soort basiswaarheden gewoon worden en lijkt het alsof ze steeds minder impact op ons hebben. Maar de wetenschap dat we door God gekend zijn en geliefd zijn, moet en kan elke dag van ons leven beïnvloeden als we deze waarheid toepassen en erin wandelen.

Bid en praat met God over wat je denkt en voelt. Vraag Hem om je te helpen om beter te begrijpen en te realiseren dat je gekend en geliefd bent door Hem



### Lees Psalm 139:1-18

Deze verzen zijn vrij bekend, dus als dit de honderdste keer is dat je deze verzen leest, vraag God je te helpen je te concentreren op de waarheid in deze uitspraken en een nieuw perspectief te hebben bij het lezen ervan. Onderstreep de uitspraken die vandaag het meest voor je betekenen.

- Kijk terug en omcirkel de woorden die beschrijven hoe God je kent of wat Hij van je weet.
- Hoe voel je je er over dat God je zo goed kent en je wonderlijk heeft gemaakt?
- Koning David schrijft deze Psalm, dit lied. Hij spreekt tot God. De "U" in de Psalmen verwijst naar God. Gebaseerd op wat David zegt, hoe ziet hij God? Wat gelooft hij dat God voelt en denkt over hem?

- Als iemand je zou vragen hoe God over je denkt, zou je dan reageren zo-als David deed in de psalm? Waarom wel of niet? Wat zou jij zeggen?

Het zou zo geweldig zijn om God te kennen, zoals David heeft gedaan. Om een liedje of gedicht te schrijven om te vertellen dat dit is hoe God mij kent! Neem een moment om God te vragen je te helpen om beter te begrijpen hoe goed Hij je kent en hoeveel Hij van je houdt. Dank Hem voor Zijn grote zorg en liefde voor jou.

*Schrijf je eigen Psalm, gedicht of*

*liedje naar de Heer om te beschrijven*

*hoe Hij jou kent en van jou houdt.*



# NAMED BY GOD

## NETGROEP

**Heb jij ooit iets een naam gegeven? (Een huisdier, een plaats, een stuk speelgoed, enz.) Welke naam gaf je en waarom koos je die naam?**

- Wat viel je vandaag op aan de boodschap? Heb je vragen of wil je iets delen van wat je geleerd hebt?
- Met wat je tot nu toe hebt geleerd over Mozes, welke woorden zou je gebruiken om hem te beschrijven?

Vandaag in de Main Hall sessie, hoorden we over toen Mozes met God sprak bij de brandende struik. Dit is nogal een verhaal! God vertelde Mozes dat Hij samen met Mozes het Israëlitische volk wilde bevrijden van 400 jaar slavernij! Dit is nogal een verantwoordelijkheid, maar Mozes wilde de opdracht niet. Raad eens, zonder naar de tekst te kijken, hoe vaak Mozes een uitvlucht verzoon of "nee" zei om deel uit te maken van wat God zou gaan doen.

Mozes keek naar zichzelf en zei: "Stuur iemand anders." Mozes keek naar zichzelf en zag zijn verleden. Mozes keek naar zichzelf en zag een mislukking... God keek naar Mozes en zag iets anders. Hoe we onszelf zien is vaak heel anders dan hoe God ons ziet en wat Hij zegt over wie we zijn. Laten we het gesprek van Mozes met God eens goed bekijken.



### Open je Bijbel bij Exodus 3

- Wat moest Mozes van God doen? (10)
- Hoe reageerde Mozes? (11)

God belooft bij Mozes te zijn en belooft hem zelfs dat hij op een dag weer op deze berg zal zijn om God te aanbidden nadat hij het volk uit Egypte heeft geleid! Maar Mozes is niet overtuigd. Hij is bang dat de Israëlitische leiders niet geloven dat God hem stuurt. God hoort zijn zorgen en reageert.

- Hoe noemt God Zichzelf in vers 14?
- Welke naam gebruikt Hij?

God vertelt Mozes Zijn naam en legt uit hoe dingen zullen gebeuren en wat Hij zal doen. Maar Mozes is nog niet overtuigd. Hij vraagt God, "Maar wat als ze me niet geloven?"

God is geduldig en zegt dat Hij hun meerdere wonderen zal laten zien. Maar Mozes protesteert een vierde keer! Welk excuus geeft hij God in Exodus 4:10?

God reageert op zijn angst en zegt dat hij met Mozes zal zijn en hem zal helpen. Maar Mozes antwoordt een 5e keer, en vraagt God om gewoon iemand anders te sturen! Lees Gods antwoord in Exodus 4:14-17.

Mozes protesteerde 5 keer en elke keer reageerde God op zijn bezorgdheid. Toen God de schrijver van Exodus opdracht gaf dit verhaal op te schrijven, had Hij dit gesprek weg kunnen laten. Maar God wilde dat dit gesprek op werd geschreven. Mozes was niet een prins op het witte paard, hij was een normale man, die God koos voor deze opdracht. God had een plan voor het leven van Mozes. Dat zien we meteen in het begin van zijn verhaal, toen God hem op wonderbaarlijke wijze van de dood redde toen hij als baby in een mandje lag op de rivier de Nijl. Het leek erop dat Mozes zijn kansen om deel uit te maken van Gods plan verpestte toen hij ondoordacht de Egyptenaar doodde en uit Egypte moest vluchten. Maar God had nog steeds een plan met het leven van Mozes. Toen God bij hem kwam, was Mozes vervuld van twijfel over zijn geloofwaardigheid bij de Israëlitische leiders, zijn spraakprobleem en zijn eigen doeltreffendheid, maar God bleef hem geruststellen.

- Heb je, net als Mozes, ooit twijfels over jezelf? Als je dat wilt, deel wat die twijfels zijn of welke vragen je hebt.
- Hoe denk je dat je zou reageren als jij in Mozes zijn schoenen stond?
- Laten we aan onze Big Adventure beginnen en meer te weten komen over hoe God ons ziet en wat het betekent om door Hem benoemd te worden.

**BIG ADVENTURE**

**God noemde Mozes bij naam en zei toen tegen Mozes wie Hij was. God kreeg Mozes' aandacht door een brandende struik en nodigde Mozes toen uit op een reis met Hem.**

→ Hoe heeft God geprobeerd om jouw aandacht te krijgen?

Er is misschien geen brandende braamstruik, maar God heeft een plan voor jou om hier nu te zijn en deze Big Adventure te lezen. Hij kent je naam. Begin dit moment met God te vragen om je vandaag te helpen dichter naar Hem te groeien en meer te begrijpen van Zijn Woord. Kijk naar wat Hij wil dat je vandaag leert en begrijpt.

Ook jij hebt een doel terwijl je deze reis met God maakt. Als je een volgeling van Jezus bent en Gods geschenk van verlossing hebt aanvaard, dan kun je er zeker van zijn dat God een doel voor je leven heeft! (Als je jezelf niet zou omschrijven als een volgeling van Jezus en vragen hebt of meer wilt weten, moedigen we je aan om verder te lezen. Als je op een bepaald moment je coach of een leider wilt opzoeken en met hem of haar over je gedachten/vragen wilt praten en samen de Big Adventure wilt doen, mag dat natuurlijk ook.) God wil dat je Hem kent en Zijn liefde voor jou kent. Hij heeft ook dingen voor jou om te doen!



**Lees Efeziërs 2:8-10.**

Stel je even voor dat we in Mozes' schoenen staan en we lopen rond met de schapen en zien plotseling een struik in vuur en

vlam staan maar niet verbranden. Stel je voor dat God tegen je zegt wat in Efeziërs 2:10 staat...

→ Schrijf je voornaam hier.

“ \_\_\_\_\_, je bent mijn meesterwerk! Ik heb jou opnieuw geschapen in Jezus Christus zodat jij de goede werken kunnen doen die ik lang geleden voor jou gepland heb.”

→ Hoe ga jij reageren? Als je twijfel, onzekerheden, angsten, of pijn hebt, kun je die dingen aan God vertellen. Mozes zei het allemaal tegen God en uitte zijn bezorgdheid en twijfels, jij kan dat ook doen. Stel je voor dat God het bovenstaande tegen je zegt, hoe zou je reageren?

Stel je nu voor dat God je antwoordt met dezelfde belofte die Hij aan Mozes gaf: *“Ik zal bij je zijn.”* (Exodus 3:12) En we vinden nog een belofte in Jesaja 41:10... *“Dus wees niet bang, want Ik ben met u; wees niet ontmoedigd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.”*

→ Hoe wil je reageren op deze belofte?

Als volgelingen van Jezus, worden wij door Hem benoemd. Dat betekent dat we Hem toebehoren. De Bijbel zegt dat wanneer wij Jezus aanvaardden als onze Verlosser, onze naam geschreven is in het boek des levens. Stel je een boek voor in de hemel vol met de namen van elke Jezus volgeling! Hoe groot moet dat boek zijn!

Terwijl we deze reis met God maken zullen

we, net als Mozes, moeilijke tijden hebben. Maar laten we ons de kostbare belofte van vandaag herinneren.

**Wat is Gods reactie op onze zelftwijfel?**

*Ik ben met je. Ik zal je helpen.*

(Jesaja 41:10)

**Wat is Gods reactie op onze onzekerheid?**

*Ik ben met je. Ik zal je helpen.*

(Jeremia 29:11; Psalm 1)

**Wat is Gods reactie op onze angst voor mensen?**

*Ik ben met je. Ik zal je helpen.*

(Efeziërs 2:10)

**Wat is Gods reactie op onze angst voor mislukking?**

*Ik ben met je. Ik zal je helpen.*

(Jesaja 40:29; 2 Korintiërs 12:10)

Soms, als het moeilijk of frustrerend wordt of als we twijfels hebben, kijken we naar onszelf. God vraagt ons om te kijken naar Wie er bij ons is. Als het moeilijk wordt, kunnen we naar Hem kijken.

→ Lees de context van de verzen. Welke van Gods beloften die hierboven staan had je vandaag nodig om te horen? Neem een moment om God te bedanken voor die belofte.

→ Wat is iets dat je vandaag kunt doen om je er aan te herinneren dat je je moet richten op God en Zijn beloften en niet op jezelf?

Als je dat nog niet gedaan hebt, wil je dan de uitnodiging van God accepteren om met Hem op deze reis te gaan? Of heb je vragen of wil je meer weten? Zo ja, zeg het

*Schrijf vers 10 hier:*



# PLATTEGROND - DE KROEZE DANNE

-  **INFORMATIEBALIE**
-  **MEDISCH MELDPUNT**
-  **GEEN TOEGANG**
-  **EVACUATIE VERZAMELPUNT**
-  **TOILETTEN + DOUCHES**

## SAMEN

1. MAINHALL
2. EETZAAL

## KAMPEREN

1. DE RODE ZEE
2. HET BELOOFDE LAND
3. MIDJAN
4. DE WOESTIJN
5. BRANDENDE BRAAMSTRUIK
6. DE SINAI
7. EGYPTE
8. DE NIJL
9. SLAAPZALEN SERVICE TEAM

## ACTIVITEITEN

1. WORSHIP TENT
2. TEENSTREET BOULEVARD
3. SPORTVELD
4. VOLLEYBAL-/ BADMINTONVELD
5. ZWEMVIJVER
6. STORMBAAN

## OVERIGE

1. SOULCARE (bovenverdieping)
2. SERVICE TEAM RUIMTE
3. MEDISCHE BEHANDELKAMER



dan tegen God. Praat met Hem. Overweeg ook om met je coach of met iemand van TeenStreet waarbij je je op je gemak voelt, te praten (stafid, gebedsteam, etc).

Praat een paar minuten met God over de dingen die je vandaag hebt gelezen.

## BACK TO YOUR GROUP

- Wat is één ding dat je wilt onthouden van je Big Adventure?
- Mozes had een bijzondere ervaring met God bij de brandende struik. Heb je wel eens een bijzondere ervaring met God gehad die je zou willen delen?

Wij zullen op onze reis goede en moeilijke tijden doormaken, terwijl wij de avonturen tegemoet gaan die God voor ons heeft klaar liggen. Soms gebeuren er dingen en dan begrijpen we niet waarom maar we kunnen er zeker van zijn dat God ons nooit zal verlaten. We kunnen Hem vertrouwen.

- Bespreek als groep hoe we God kunnen vertrouwen in moeilijkheden, onzekerheden en wanneer we twijfels hebben?
- Hoe kunnen wij ons elke dag praktisch op God richten tijdens de moeilijke momenten en ook tijdens de mooie momenten?

Sluit de groepstijd af door te vragen of iemand wil bidden.

## DIGGING DEEPER

**Geloof is een groot deel van onze reis. Hoe zou je beschrijven wat het geloof is?**

- Bekijk Hebreëën 11:1 om de Bijbelse

definitie voor geloof te vinden. Vergelijk je antwoord met wat er in het vers staat.

- Hoe kunnen we het geloof tot uitgangspunt maken van elke dag, van elke gedachte, van elke stap?



**Lees Jeremia 6:16**

- We zien verschillende actiewoorden: vragen, lopen, kijken. Lees het vers nog eens. Schrijf de volgorde op waarin deze 3 actiewoorden geschreven zijn.
- Halen we ze in ons leven wel eens door elkaar? Zijn er paden die je bewandelt waar je het nog nooit met God over gehad hebt? Zijn de paden die je bewandelt Zijn paden?

Je hebt maar 7 seconden nodig om op een moment van de dag te pauzeren en je Vader te vragen je te laten zien wat Hij ziet, wat Zijn perspectief is op een situatie.

- Hoe vaak vraag je Hem wat Hij ziet?
- Hoeveel tijd besteed je aan stil staan en kijken? Een andere manier om daar over na te denken is - hoeveel tijd breng ik in stilte door met God, mijn Vader?

Hoe meer tijd je met je Vader doorbrengt hoe meer je zult zien wat Hij ziet! Je zult jezelf zien zoals Hij jou ziet! Je zult de paden zien waarop je Vader wandelt - de goede paden, de oude paden, Zijn paden.

We stelden de vraag in onze net-groep tijd: "Hoe kan ik mijn ogen niet op mijzelf richten maar op God richten?" Hier zijn enkele voorbeelden die we uit dit vers in Jeremia zien. Stop en neem een stille minuut om stil bij God te zijn.

## KIJK:

Laat God je gebieden om je heen zien waar Hij aan het werk is, paden die Hij bewandelt. [Dit is een goed moment om God te danken voor de dingen die je Hem hebt zien doen!]

## VRAAG:

Vraag God wat Hij wil dat je doet.

## WANDEL:

Volg Zijn wegen en pak de kansen die Hij je geeft. Vertrouw op Hem als je het van Hem verwacht.

- Oefen deze manier eens voor jezelf. Wat ervaar je daarbij?

Het is makkelijker God te vertrouwen als je weet wie Hij is. Woensdag hebben we daar met elkaar over nagedacht.

- Herinner je je nog wat je toen hebt geleerd over God?

In de afgelopen dagen heb je misschien wel nieuwe ontdekkingen over God opgedaan. Vraag Hem je verder te helpen in dit proces. Hij wilt zich graag aan jou openbaren!



# SENT BY GOD

## NETGROEP

**Wat vond je vandaag van de tijd van onderwijs? Heb je nog vragen of gedachten die je wilt delen?**

Vandaag denken wij na over de manier waarop wij door God gezonden worden.

→ Wat betekent 'door God gezonden worden' voor jou?

Terwijl we deze reis met God maken, zendt hij ons uit om zijn vertegenwoordigers te zijn in onze scholen, werkplekken, gezinnen en gemeenschappen. Het is belangrijk met welke mensen je op je reis loopt en wie je beïnvloedt tijdens je reis.

Vraag één persoon in je groep om Spreuken 2:1-15 hardop te lezen.

- Waar gaat het over in deze verzen?
- Hoe ziet het er volgens deze verzen praktisch uit om in wijsheid te wandelen?
- Verzen 12-15 verwijzen naar iemand die niet in wijsheid wandelt. Hoe worden hun beslissingen in deze verzen beschreven?



**Lees Spreuken 2:20**

Bespreek als groep wat je denkt wat dit vers betekent.

Hoofdstuk 2 van Spreuken schetst een beeld van hoe wijsheid eruit ziet in ons leven. Wijsheid komt van God en wij willen

Hem om wijsheid vragen en Zijn Woord zoeken om te groeien in kennis en begrip. Het hoofdstuk eindigt door te zeggen dat wijsheid jullie op het juiste pad brengt met goede mensen! Je kunt wijsheid zien door de mensen waarmee je bent en de richting die je gaat!

Het is echt belangrijk voor ons om het juiste pad te bewandelen en om op te trekken met anderen die dezelfde waarden en liefde voor God hebben. We hebben elkaar nodig voor aanmoediging en verantwoording.

- Wie is er op het pad met jou?
- Wie in je leven heeft ook gereageerd op Gods uitnodiging om met Hem te reizen?
- Wie zijn de mensen in je leven waar je de meeste tijd mee doorbrengt?

Zelfs Mozes had mensen nodig die met hem wandelen en hem helpen. Als je het verhaal van Mozes leest, kunnen we zien dat Jozua, Mozes' helper, een aanmoediging voor hem was. Jozua had hetzelfde sterke geloof in God en was vastbesloten om de Heer te volgen.

→ Heb je een 'Jozua persoon' in je leven?

Als dat zo is, vertel die persoon dan dat je hun aanmoediging en verantwoording om jou te helpen in wijsheid te wandelen, op prijs stelt. Als je niet zo iemand hebt, bid en vraag God om je te laten zien wie je zou

kunnen vragen om deze aanmoediging voor je te zijn.

→ Hoe kun je, als een NET-groep, elkaar blijven aanmoedigen na TeenStreet?

Voordat je naar je BA gaat, bid voor elkaar voor de dingen die je hebt gedeeld.

## BIG ADVENTURE

**Laten we onze Big Adventure beginnen in gebed. Praat met God over wat je op je hart hebt en dank Hem voor wie Hij is. Toen Jezus de mensen leerde hoe te bidden in Matteüs 6:9, begon Hij Zijn gebed met het loven van God voor wie Hij is, en dat is ook voor ons een geweldige manier om ons gebed te beginnen.**

Als we het boek Exodus lezen, zien we dat de Israëlieten na 400 jaar slavernij eindelijk Egypte verlieten! De Farao gaat ermee akkoord om hen te laten gaan en Mozes leidt de mensen en hun bezittingen en dieren uit Egypte. Ga naar Exodus 13:21-22 om te lezen hoe God de mensen leidde tijdens hun tijd in de wildernis.

→ Wat waren de twee zichtbare tekenen die God gebruikte om de mensen te leiden?

Dat moet verbazingwekkend zijn geweest om overdag door een wolk te worden geleid en 's nachts een pilaar van vuur!

- Ben je ooit door God geleid door een wolk of een pilaar van vuur? Waarschijnlijk niet, dit was de specifieke manier waarop God koos om Zijn volk te leiden op dat moment. Hoe ziet het er nu uit om door God geleid te worden? Hoe leidt God jou?
- Hoe weet je of je Hem volgt?

Laten we eens kijken naar een paar van de belangrijkste manieren waarop God ons leidt.



### Lees Psalm 119:105

De Bijbel wordt vaak "Gods Woord" genoemd. Met welke twee dingen wordt de Bijbel vergeleken in dit vers?

We hebben een enorme schat in de Bijbel. God gebruikt Zijn Woord om met ons te communiceren en om ons te helpen te weten wie Hij is. God leidt ons door Zijn Woord. Een leven van reizen met Jezus betekent dat we Zijn Woord lezen en Zijn manieren toestaan om ons te leiden wat betreft onze waarden, prioriteiten en beslissingen.

→ Wat is een Bijbelvers dat jou heeft geholpen in jouw reis met Jezus?

Laten we eens kijken naar een andere manier waarop God ons leidt. Lees Johannes 14:15-21 hieronder.

*"Als je van Me houdt, houd je dan aan Mijn geboden. En Ik zal de Vader vragen, en Hij zal jullie een andere pleitbezorger geven om jullie te helpen en bij jullie te zijn voor altijd - de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet accepteren, want zij zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij woont bij jullie en zal in jullie zijn. Ik zal jullie niet als wezen verlaten; Ik zal naar jullie toe komen. Het duurt niet lang voordat de wereld Me niet meer zal zien, maar jullie zullen Mij zien. Omdat Ik leef, zullen jullie ook leven. Op die dag zullen jullie je realiseren dat Ik in Mijn Vader*

*ben, en jullie in Mij, en Ik ben in jullie. Wie Mijn bevelen heeft en zich daaraan houdt, is degene die van Mij houdt. Degene die van Mij houdt zal worden bemind door Mijn Vader, en Ik zal ook van hen houden en Mezelf aan hen laten zien."*

Jezus zei dit toen Hij met Zijn discipelen sprak tijdens het laatste avondmaal. Hij legt aan hen uit wat er zal gebeuren als hij teruggaat naar de hemel. Jezus beschrijft de Heilige Geest in deze verzen. Ga terug en omcirkel de woorden die de Heilige Geest beschrijven.

→ Hoe beschrijft dit vers de Heilige Geest en Zijn rol?

Johannes 16:13 is een ander vers dat spreekt over de rol van de Heilige Geest. Er staat: *"Maar wanneer Hij, de Geest van de waarheid, komt, zal Hij u leiden naar alle waarheid."* De Heilige Geest is onze gids om ons dichterbij God te brengen en ons te helpen bidden en Gods wegen te begrijpen.

We lezen weer over de Heilige Geest in Handelingen 1:8 toen Jezus zei:

*"Maar gij zult macht ontvangen wanneer de Heilige Geest op u komt; en gij zult Mijn getuigen zijn in Jeruzalem, en in heel Judea en Samaria, en tot aan de einden der aarde."*

Jezus sprak met Zijn discipelen, maar dit vers is ook voor Zijn volgelingen vandaag de dag. We krijgen de Heilige Geest en zijn uitgezonden om ambassadeurs van Jezus te zijn! Net zoals Mozes door God gezonden was om de Israëlieten te bevrijden uit hun gebondenheid en hen naar

de vrijheid te leiden, hebben ook wij een missie van God gekregen. De discipelen moesten getuigen van Jezus' boodschap in Jeruzalem (de stad waar ze toen waren), Judea (hun regio), Samaria (het gebied dicht bij hen waar mensen leefden die anders waren dan zij en met wie ze niet overweg konden) en helemaal tot aan de uiteinden van de aarde! We worden naar de mensen in de buurt en ver weg gezonden. En wat zo cool is aan Europa is dat er nu zo veel mensen in de buurt wonen die vroeger heel ver weg woonden! Veel mensen uit landen die weinig toegang hebben tot de Bijbel, wonen nu in Europa. Je zou de eerste persoon kunnen zijn om hen te vertellen over de hoop van Jezus en je hoeft niet eens je land te verlaten of een andere taal te leren.

→ Op wie stuurt God jou af om te delen over Hem?

Misschien kan het beginnen met een gesprek over TeenStreet en wat je hier geleerd hebt. Misschien kun je jouw verhaal delen en hoe je reis met Jezus begon. Vraag God om je een persoon te laten zien voor wie je kunt bidden en neem je voor om het Goede Nieuws van het Evangelie te delen in de komende week. Het kan een vriend zijn, familielid, de burens. Bid er nu over en schrijf hier de naam van de persoon.

Jezus sprak ook over Zijn geboden tijdens het laatste avondmaal. Ga terug naar de verzen in Johannes 14 hierboven en onderstreep wat Jezus over Zijn geboden zegt.

→ Wat wil Jezus dat zijn volgelingen doen met Zijn geboden?



Reizen met Jezus betekent dat je Zijn geboden opvolgt. (En dat we laten weten dat het ons spijt als we het verknoeien, Zijn vergeving accepteren en dan weer terug op het pad stappen).

→ Als je denkt aan Jezus' geboden, aan welke geboden denk je dan?

Misschien dacht je aan Matteüs 22:37-39, waar Jezus het grootste gebod samenvat. Zoek het vers op.

→ Welk gebod geeft Jezus zijn volgelingen?  
→ Hoe ziet het er praktisch uit om deze twee geboden te gehoorzamen?

Vandaag spraken we in de tijd van onderwijs over door God gezonden zijn. Gezonden zijn door Hem is reizen met Hem en doelgericht leven. Het betekent dat je geleid wordt door God door de Heilige Geest, door Zijn Woord te lezen en door Zijn geboden na te leven. We worden uitgezonden door wie we in Hem zijn. We worden uitgezonden om Zijn boodschap van liefde en vergeving te delen. We moeten elke dag in ons eigen leven liefde en vergeving in praktijk brengen. We zijn uitgezonden naar waar God ons nu plaats. Je hoeft niet te wachten tot je ouder bent om te worden gezonden door God, Hij stuurt je nu naar je school, je werkplek, je familie, je gemeenschap en je kerk om God te vertegenwoordigen! Gezonden worden door God is niet gebaseerd op een locatie, het is een mentaliteit. We kunnen ons aansluiten bij wat God in de wereld doet.

→ Ter afsluiting van deze Big Adventure, wat betekent het voor jou om 'door God gezonden' te worden?

Beëindig je tijd in gebed door met God te praten over wat Hij op je hart heeft gelegd, om deel van uit te maken nu je door Hem gezonden wordt.

### BACK TO YOUR GROUP

Deel met je groep wat je van God hebt ontvangen tijdens de Big Adventure.

→ Met wie mag jij het Evangelie gaan delen?  
→ Bedenk met elkaar een manier om dit niet te vergeten na TeenStreet.

Sluit de groepstijd af door met elkaar te bidden en een zegen uit Genesis 12:2-3 over elkaar uit te spreken.

### DIGGING DEEPER

Laten we eens kijken naar een andere persoon in de Bijbel die op reis was met God. Wanneer je de naam Jona leest, welk beeld of aspect van zijn reis komt dan bij je op? (Als je Jona nog niet kent, er is een kort boek in het Oude Testament naar hem vernoemd waarin zijn verhaal staat. Lees het eens door.)

Jona staat vooral bekend om het ongehoorlijke ding dat hem overkwam toen hij niet gehoorzaam was aan God. Zeilend op een schip in een andere richting dan waar God hem heen stuurde, komt er een storm en Jona wordt overboord gegooid. Hij verdrinkt alleen niet, omdat er een grote vis komt die hem inslikt. Hij overleeft daar 3 dagen in de buik voordat de vis hem op de kustlijn uitspuugt.

We hebben vaak niet veel medelijden met

Jona. Misschien komt dat door de plaatjes uit de kinderbijbel waarop Jona zit te chillen in een vissebuik even groot als een kamer, met een lantaarn aan het "plafond" (in werkelijkheid was het niet comfortabel of ruim). Of misschien is het omdat hij ongehoorzaam was en wij denken dat hij gewoon gelijk had moeten doen wat God van hem vroeg.

→ Wat was de boodschap die Jona moest brengen? (Jona 1:2)  
→ In welke stad zou hij deze boodschap moeten aankondigen?

Hier is een beetje geschiedenis wel nuttig. Nineve was een provincie in het Assyrische Rijk. De Assyriërs veroverden veel grondgebied op dit moment in de geschiedenis. "De leiders van dit wrede regime hadden een reputatie van fysieke en psychologische terreur, die zij vrij aan hun vijanden hebben toegebracht. Geleerden geloven dat het heel waarschijnlijk was dat Jona's geboortestad ooit in het pad van de Assyrische belegering had gestaan. Dus het is mogelijk dat hij leden van zijn eigen familie of een aantal van zijn beste vrienden gemarteld en gedood heeft zien worden door meedogenloze, kwade hordes uit Nineve." (-Priscilla Shirer)

Nu snappen we een beetje beter waarom Jona God niet wilde gehoorzamen toen zijn reis hem naar Nineve zou leiden. Jona wilde dat God de mensen strafte. Hij wilde ze niet waarschuwen om te stoppen met zondigen. Hij wilde gerechtigheid zien, maar uiteindelijk gehoorzaamde Jona en bracht hij de boodschap naar Nineve. Tot zijn teleurstelling geloofden de mensen





# HET LAATSTE AVONDMAAL

## NETGROEP

**TeenStreet zit er bijna op! Dit is de laatste keer dat je bij elkaar komt in je NET-groep. Je blijft deze keer in je groepje voor een speciaal moment, namelijk om samen het avondmaal te vieren.**

Het vieren van het avondmaal maakt jou deel van Jezus volbrachte werk aan het kruis (brood) en het nieuwe verbond (wijn). Alles Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan, komt letterlijk in jou. Je wordt één met Hem. Hij belooft je nooit te verlaten en blijft voor eeuwig bij je. (1 Kor. 10:16 + Mat. 28:20)



**Lees met elkaar Johannes 15:1-13**  
(Lees 3 verzen om de beurt)

Jezus zegt: *"blijf in Mij en blijf in Mijn liefde"*.

→ Hoe zou dit er voor jou dagelijks uit kunnen zien? Schrijf 2 concrete voorbeelden op.

Het bloed van Jezus staat als teken voor vergeving van zonden. Hij wast ze witter dan sneeuw!

→ Welke dingen zijn er in jouw leven waar je van vergeven wil worden?

We hebben net gehoord dat het avondmaal een daad is van relatie hebben met Jezus.

→ Op welke momenten voel jij je wel/niet verbonden met Jezus?

→ Wat heeft Jezus door Zijn volbrachte werk aan het kruis aan jou gegeven in deze situatie? Hoe zou je jezelf hieraan kunnen blijven herinneren?

## Danken

Vertel elkaar waar je God deze dagen dankbaar voor bent.

→ Wat heb je over Hem geleerd? Heeft Hij iets tegen je gesproken? Of wanneer heb je Hem dichtbij mogen ervaren? Iedereen komt aan de beurt.

## Ontvangen

Door Zijn striemen ben jij genezen, zegt Jesaja 53:4. Jezus heeft je bevrijdt van de vloek van de Dood (Rom. 1:1-2).

→ Wat zou je tijdens het avondmaal graag van Jezus willen ontvangen? Vertel dit aan Hem tijdens het avondmaal. Hieronder staan een paar voorbeelden:

- Lichamelijke genezing
- Genezing in je hart
- Vergeving
- Vreugde
- Troost
- Vriendschap
- Gedachtes van vrede
- Liefde van God de Vader
- Hoop
- Vrijmoedigheid
- Bescherming
- Zelf invullen

## Een heilig moment

Neem met elkaar het avondmaal, het brood en de wijn. Herinner je Jezus die voor jou stierf aan het kruis. Vertel Hem waar je dankbaar voor bent. Jezus komt opnieuw in jou wonen en je mag Hem vertellen wat je van Hem nodig hebt. Hij wil het je geven.

Bid na het avondmaal voor elkaar en sluit met elkaar af. Blijf jezelf herinneren dat je altijd en overal (thuis of zelfs op school) het avondmaal kan vieren!

Je bent deel van het nieuwe verbond. God, Yahweh, Hij die was, is en er altijd zal zijn. Hij kent jou, heeft jou geroepen bij je naam en zendt je uit.

# CELEBRATE THE JOURNEY

## NETGROEP

**Welkom terug bij je NET groep! We gaan beginnen met een spelletje te spelen.**

Pak verschillende voorwerpen die je in je zakken, tas of rugzak hebt. Probeer samen een manier te vinden om de voorwerpen op te stapelen om een zo hoog mogelijke toren te bouwen. Strijd tegen andere NET groepen om een zo hoog mogelijke toren te bouwen! Jullie hebben 4 minuten om te bouwen.

- Deel met elkaar 1 hoogtepunt en 1 moeilijk moment uit de afgelopen maanden sinds TeenStreet in augustus.
- Hoe is het met je op jouw reis met Jezus? Wat was een positief punt en wat was een uitdaging?
- Wat hoorde je vandaag in de boodschap dat je wilt onthouden? Waarom is dit je bijgebleven?

## BIG ADVENTURE

**Het is tijd voor de Big Adventure! Je weet hoe dit werkt, begin deze tijd door met God te praten. Praat met Hem over alles wat op dit moment op je hart ligt. Vraag Hem om je te helpen om een open hart te hebben om vandaag te leren van Hem en van Zijn Woord.**

Tijdens Teenstreet Summercamp hebben we het gehad over de reis van Mozes. Het is zo goed hoe eerlijk de Bijbel is. We lezen over de geweldige dingen die mensen op hun reis deden. We leren ook over de fouten die zij maakten en hoe zij terug naar God gingen voor vergeving, hoe zij op het juiste spoor terug zijn gekomen.

We gaan vandaag in het boek van Jozua lezen. Kort overzicht: Mozes stierf en de naam van de nieuwe leider was Jozua. Jozua hield van de Heer. Hij had gediend als de assistent van Mozes en hij was door God uitgekozen om de Israëlieten te leiden na de dood van Mozes.

Wanneer we beginnen met het lezen van het boek van Jozua, hebben de mensen hun tijd in de woestijn voltooid. Ze zullen eindelijk het Beloofde Land binnengaan en daar hun huizen gaan bouwen! De eerste stap is dat ze de Jordaan moeten oversteken. Er zijn geen bruggen om over te steken en ze hebben geen boten om zichzelf en al hun bezittingen en dieren over de rivier te varen. Jozua 3:15 vertelt ons dat het oogstseizoen was en dat de rivier was overstroomd, dus we weten dat dit geen klein beekje was.

- Toen de Israëlieten hun reis begonnen met het verlaten van Egypte, welk wonder deed God toen bij de Rode Zee?

Ik denk niet dat de mensen ooit het moment zijn vergeten dat ze dwars door de zee liepen, op een droge bodem met muren van water aan beide kanten! Ze hebben het verhaal waarschijnlijk al meerdere keren, tijdens de 40 jaar in de woestijn, aan hun kinderen verteld. Nu was het tijd om de Jordaan over te steken en God deed hetzelfde wonder opnieuw, zodat de nieuwe generatie dit met hun eigen ogen kon zien. De rivier was in tweeën gesplitst en ze liepen over de droge bodem naar de overkant! De mensen begonnen een nieuwe fase in hun reis en God begon deze fase met het beroemde wonder waar hun ouders en grootouders over hebben verteld!



**Lees Jozua 4:1-7**

- Wat moesten de 12 mannen van Jozua doen?
- Wat was het doel van de stenen? (6-7)

Het is zo belangrijk om te herinneren wat God heeft gedaan en Zijn trouw hierin. De Israëlieten maakten dat gedenkteken zodat ze zich elke keer als ze het zagen, konden herinneren wat God die dag had gedaan op die plek. Ze konden zich herinneren hoe Hij hen had voorzien en geleid.

- Waarom denk je dat het belangrijk is om dit te onthouden?

Op onze reizen, net als op de reis van Mozes, zullen er echt geweldige momenten, gemiddelde momenten en er zullen moeilijke tijden zijn. We kunnen in de verleiding komen om Gods kracht, Zijn trouw en Zijn liefde te vergeten wanneer dingen uit-

dagend zijn. Maar dat is vooral wanneer we dat ons moeten herinneren. Vandaag hebben we het over het vieren van de reis. Vandaag is een kans om terug te kijken en om te je te herinneren wat God op TeenStreet Summercamp heeft gedaan. Maar ook wat Hij sinds die tijd heeft gedaan en vóór TeenStreet Summercamp. Herdenken is een manier om God te aanbidden, om dankbaar te zijn en ons geloof te laten groeien als we nadenken over hoe vaak Hij trouw is geweest.

Dus laten we even een moment nemen om onze eigen stapel stenen te maken om ons hieraan te herinneren en de manieren te noemen waarop God trouw is geweest.

- Teken hier een stapel stenen. (Het hoeft niet super kunstzinnig; je mag ovale vormen bovenop elkaar tekenen.) Schrijf in elke steen een herinnering van een tijd dat je hebt gezien dat God trouw was.
- Noem een manier hoe God op jouw gebed heeft gereageerd?
- Noem een paar dingen die zijn gebeurd waardoor je over God kon leren? Dit kunnen grote dingen zijn; het zou kleine dingen kunnen zijn, maar noem de momenten dat je Gods trouw hebt gezien.
- Wat zijn Bijbelverzen die jou hebben geholpen om te leren en te begrijpen wie God is en die jouw geloof hebben aangemoedigd?

Neem een paar minuten en dank God voor Zijn trouw. Vraag Hem om jou te helpen herinneren wat Hij in het verleden heeft gedaan. Als je nog niet bent begonnen met jouw reis met Jezus, zoek dan je

coach en vraag hoe zij een aantal van de stenen hebben genoemd. Als je je comfortabel voelt, vraag ze dan om meer met je te delen over wat het betekent om met Jezus op pad te zijn.

### BACK TO YOUR GROUP

Deel jouw tekening van de stenen met de groep en vertel wat een paar van de stenen voor jou betekenen. Als je nog geen volger van Jezus bent en je begint net over God te leren, dan zijn we zo blij dat je hier bent. Het is niet erg als je deze opdracht niet hebt gedaan. Luister naar wat de anderen hebben opgeschreven en de manieren waarop zij Gods trouw hebben gezien.

Bid samen als groep. Deel een gebedspunt en iets waar je God voor wilt bedanken. Bedank God voor de manier waarop Hij jou Zijn trouw heeft laten zien.

### DIGGING DEEPER

Wist je dat Mozes één van de Psalmen heeft geschreven?! Blader naar Psalm 90 om te lezen wat hij heeft geschreven. Hoe heeft Mozes 40 jaar in een hete woestijn volgehouden en hoe bleef hij nog steeds van de mensen houden? Het zou een ontzettende uitdaging zijn om te doen wat Mozes deed!

- Is er iemand in je leven waar je soms moeite mee hebt? Mozes zou weten hoe je je voelt. Hij had duizenden mensen die op hem mopperden.
- Hoe beschrijft Mozes God in vers 1?

Denk aan alle dingen waar een thuis voor staat - familie, omgang, ontspanning, eten - het is bedoeld als plek van veiligheid,

rust en voorziening.

Terwijl we door de Psalm lezen, zien we dat Mozes voor alles naar God keek! Als we het hele hoofdstuk zouden samenvatten in één vers, zou het kunnen zijn: *"Ik kan door de woestijn volharden, omdat mijn God mij alles geeft wat ik nodig heb!"* David zei iets vergelijkbaars in Psalm 23 vers 1 - *"De Heer is mijn herder, ik heb niets anders nodig."*

God wil dat we met alles dat we dragen naar Hem gaan. Mozes had een leven met een paar grote hoogtepunten, een paar enge dieptepunten en alles er tussenin. Hij bracht zijn gevoelens naar God in deze Psalm... wij zouden hetzelfde moeten doen.

- Wat vraagt Mozes aan God in vers 12?
- Een andere manier om ernaar te kijken - wat zegt Mozes dat van God komt?

Mozes kijkt naar God om te leren. Hij wil leren van God - hij wil zijn dagen en leven hetzelfde zien zoals God het ziet. Wijsheid komt van God.

- Lees nu vers 14. Waar komt tevredenheid vandaan? Waar komt vreugde vandaan?
- Lees het laatste vers van de Psalm. Lees het een paar keer - het is zo goed! Dit is een geweldig vers om in een gebed naar God te veranderen.

Mozes start zijn lied door te zeggen dat God zijn thuis is, zijn alles. Mozes voltooit zijn lied door te vragen om Gods gunst - alles wat hij doet is door God.







# NAMED

## TEENSTREET THEME SONG 2021

### Intro

| B | B C#m | G#m | G#m F# |

### Verse 1

B

I lift my eyes

C#m G#m

Up to the sky, I fix my mind

F#

On who you are and all you've promised

B

I give my life

C#m G#m

A sacrifice, To you and I

F#

choose to go where you have called me

E F#

I'm crucified And testify

E F#

In you I am alive

### Chorus

B

In you I have been named

C#m G#m

In you I have been known

F# E

By you I have been called

G#m

to the ends of the earth

F#

And I will follow

### Verse 2

I'm justified

In Jesus Christ I say goodbye

To all the things that separate me.

I set aside

My selfish pride And pray that I

would grow to be all that I could be

I'm crucified And testify

In you I am alive

### Chorus (2x)

E

B

F#

G#m

Open up my eyes in wonder To the glory of

E B F#

God, the son, His holy thunder I believe in His

E B F# G#m E B F#

Promises and I surrender To the call on my life

### Chorus 2 (2x)

Db

In you we have been named

In you we have been known

Gb

By you we have been called to the ends of the

Db (Bbm) Ab

earth And we will follow

### Chorus 3 (2x)

Gb Db Ab Bbm

In you we have been named

Gb Db Ab

In you we have been known.

Gb Db Ab Bbm

In you we have been named

Gb Db Ab

To the call on my life





# RAG - RAISE AND GIVE RUN

## TEENSTREET ROND DE WERELD!

**RAG is het fondsenwervingsevenement van TeenStreet. Voor en tijdens elke TeenStreet halen we geld op om een goed doel te ondersteunen, dat een positieve impact zal hebben op jongeren in Europa en daarbuiten. Het geld wordt ingezameld door middel van onze RAG-race.**

### RAG PROJECT 2021: TEENSTREET ROND DE WERELD!

We leven in een tijd met de grootste hoeveelheid vluchtelingen in de geschiedenis van de wereld. Mensen die hun huis hebben verlaten vanwege oorlog en honger, en velen van hen wachten in vluchtelingenkampen, hopen op een betere toekomst.

Er zijn ook tieners onder deze vluchtelingen. Vaak zijn zij hun huis ontvlucht zonder hun ouders. Er gebeurt veel in de kampen voor kleine kinderen en jonge moeders. Dat is geweldig! Voor tieners wordt er echter niets georganiseerd. Zij hebben geen toekomst.

Onze droom is om TeenStreet te gaan organiseren voor gevluchte tieners. Een TeenStreet programma speciaal voor hen, om ze hoop, plezier, aandacht en een voorproefje van het Koninkrijk van God te geven.



### SCHOLEN IN MALAWI

In het noorden van Malawi zijn er al 2 scholen voor kinderen en tieners zonder ouders. Een derde is gepland en daar willen we financiën voor werven. Het is één van de armste plaatsen in het land en deze scholen maken een groot verschil. Ze hebben wel 12 verschillende klassen op school, waar ze werken met landbouw, jeugdpastoraat en sport. Bij het project zijn christenen en moslims betrokken. Er worden gemeenschappen tussen hen opgebouwd met de mogelijkheid om hun geloof uit te leven. Voor slechts 1 euro kun je een kind een hele maand te eten geven. Op dit moment zijn er ongeveer 600 kinderen op deze scholen. Laten we helpen de verandering te zijn.

### NOORD-INDIA

Ongeveer 96% van de bevolking in India heeft weinig tot geen toegang tot het Evangelie. De mensen daar willen graag Engels leren, omdat de taal een middel is dat hen uit de armoede kan helpen. New-Delhi en Moradabad zijn plaatsen waar we hebben gezien dat door het lezen van de Engelse Bijbel mensen Jezus hebben leren kennen. Kleine gemeenschappen van gelovigen hebben zich gevormd en ze delen hun geloof onder de Indiërs om het Evangelie te verspreiden.

### SPORT IN BANGLADESH

Ondanks dat de onderwijsafdeling van de overheid in Bangladesh sport niet promoot, is er een enorme belangstelling van de jongere generatie om voetbal, cricket en volleybal te spelen. Door de sportactiviteiten willen we investeren in deze ge-

neratie en hen niet alleen geven waar ze om vragen, maar ook wat ze nodig hebben - het Evangelie. Ze zijn op zoek naar een sport en wij bieden hun ook de mogelijkheid om mee te gaan op Gods reis voor hen. In kleine groepen leren ze op verschillende manieren een team te zijn, en hun reis met Jezus uit te leven.

### HET STARTEN EN ONDERSTEUNEN VAN TEENSTREETS OVER DE HELE WERELD

We willen graag zien dat tieners over de hele wereld TeenStreet kunnen ervaren zoals wij dat in Europa doen. We dromen ervan om TeenStreet te starten en te laten groeien in Zambia, Zimbabwe, Ghana, Fiji, Papoea Nieuw Guinea, het Caribisch gebied, het Balkangebied en Nepal en om TeenStreet Europa verder te ontwikkelen. Daarom willen we 30% van wat we ophalen bij de RAG-race gebruiken om TeenStreet te steunen.





# VEILIGHEID EN WELZIJN

## BELANGRIJKE DINGEN

### GEBED & COUNSELING

Het prayerteam is beschikbaar om te luisteren naar en te bidden met de tieners, coaches, Service Team of andere leiders. Zowel in de prayerroom als na de samenkomsten.

Het soulcareteam biedt ondersteuning en een veilige plaats. Het team bestaat uit personen met ervaring in counseling en kunnen voorzien in de juiste hulp. Zij kunnen het gesprek aangaan en diegene bemoedigen om de volgende stap te zetten naar genezing. Tieners kunnen zich terugtrekken uit de counseling wanneer ze maar willen en mogen zelf bepalen hoeveel ze willen delen en wanneer. Dit is beschikbaar voor tieners, coaches, Service Team en andere leiders. Een afspraak voor een gesprek kun je maken bij de Soulcare-desk.

Wat je met het prayer- en soulcareteam deelt, wordt aan niemand doorverteld! In sommige situaties is het nodig (en soms bij de wet verplicht) dat anderen worden ingeschakeld of geïnformeerd, bijvoorbeeld uit veiligheid of ethisch belang. Als we dat moeten doen, zullen we altijd met je bespreken wat we doen, waarom en met wie.

### MEDISCHE ONDERSTEUNING EN NOODGEVALLEN

Wanneer je je niet lekker voelt of wanneer er een ongeval heeft plaats gevonden, meldt dit dan bij je coach en/of medische staf. De medische staf is gedurende het TeenStreet Summercamp aanwezig op de locatie en is bereikbaar op telefoonnummer: **06 253 260 34**. In geval van echte nood geldt dit ook 's nachts.



**Bij een acute situatie of wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie, bel dan direct 112!**

**Medisch noodnummer: 06 253 260 34**

**Teamleider medische staf:** Willem Rinkema

**AED:** bij de ingang van het hoofdgebouw 'de Hof' en 'de Kappel'

**Medische meldpunt:** Bij de infobalie van het hoofdgebouw 'de Hof' en 'de Kappel'

**Medische behandelkamers:** Zij-ingang gebouw 'de Eik', tegenover het gebouw 'de Iep'

Voor niet medische noodgevallen is het TeenStreet kernteam te bereiken.

**Noodnummer: 06 11057093**

### KINGDOM LIFESTYLE STATEMENT

Dit omgangsreglement wordt opgenomen in het programmaboekje van het TeenStreet Summercamp, zodat iedere deelnemer op de hoogte is van deze omgangsregels. Voor je eigen veiligheid en die van anderen. Als TeenStreet gemeenschap, kiezen we ervoor om Jezus' voorbeeld te volgen. Dit omvat de manier waarop we onszelf behandelen, en hoe we andere leden van de TeenStreet gemeenschap behandelen. Daarom moet iedereen, die deel uitmaakt van de TeenStreet gemeenschap, zich houden aan de Kingdom Lifestyle Statement. De KLS omschrijft bepaald gedrag en houdingen waaraan iedereen die zich opgeeft voor TeenStreet belooft zich te houden. Dit helpt om TeenStreet een veilige plek te laten zijn voor iedereen en helpt ons om iedereen met liefde en respect te behandelen.

**1. Illegale handelingen:** Illegale handelingen zijn verboden op TeenStreet. Ik begrijp dat de leiders volgens de wet verplicht zijn om misdaden te melden bij de politie, waaronder drugsgebruik, drugsbezit, het gebruik van messen, gewelddadig gedrag, bedreigingen, vandalisme, racisme en dergelijke.

**2. Alcohol & tabak:** Tijdens TeenStreet zal ik geen alcohol drinken, niet roken of tabak gebruiken. (Voor volwassenen is er een rookzone aanwezig, bij het Service Team gebouw)

**3. Instructies:** Ik zal de instructies van de leiding en staf opvolgen.

**4. Van het terrein af:** Ik licht mijn coach in als ik het terrein verlaat. Ik ga niet alleen het terrein af.

**5. Badge:** Ik zal mijn badge dragen, zodat het duidelijk is wie hier wel of niet hoort.

**6. Slaapgelegenheden:** Het is op geen enkel moment toegestaan dat jongens in de meiden-accommodatie of bij de meidenvelden komen, of meiden bij de jongens. Tieners en coaches zijn om 23.00 uur bij hun tent. Om 23.30 gaan de lichten uit en dient het stil te zijn.

**7. Eigendommen & activiteiten in het gebouw:** Ik zal niet op stoelen gaan staan omdat dit verboden is. Ik weet dat skaten, en skateboarden etc alleen gedaan mag worden op de aangewezen terreinen. Balspellen, frisbees en andere gerelateerde spellen mogen alleen buiten uitgevoerd worden.

### LIEFDE & RESPECT VOOR JEZELF EN ANDEREN

**1. Liefde & Respect:** Ik zal liefde en respect tonen aan alle mensen op TeenStreet, ongeacht iemands nationaliteit, kerkelijke achtergrond, taal of cultuur. Ik respecteer iedereen die leiding geeft tijdens TeenStreet en ik zal luisteren naar hun instructies. (Dit zijn alle mensen met een groene, grijze of rode badge)

**2. Taalgebruik:** Ik zal niet vloeken of beledigend taalgebruik.

**3. Deelnemen:** Ik begrijp dat alle tieners en coaches deel moeten nemen aan het programma. Uitzonderingen kunnen alleen gemaakt worden door de Medische staf en/of het kernteam van TS.

**4. Eigendommen:** Ik zal geen eigendommen van iemand anders lenen, verplaatsen of aanraken zonder zijn of haar toestemming. Dit geldt ook voor de spullen die van de eigenaar van de accommodatie zijn. OM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het zoekraken of kapot gaan van eigendommen van deelnemers aan dit weekend.

**5. Maaltijden:** Ik eet 3 maaltijden per dag.

**6. Telefoon:** Tijdens de gezamenlijke momenten ben ik niet op mijn telefoon bezig.

**7. Slaaptijd:** Ik weet dat de slaaptijd van het Service Team om 01:00 uur is, maar dat het tussen 22:00 uur en 06:30 uur stil moet zijn in de accommodatie van het Service Team. Dit is omdat mensen van het Service Team hard werken en hun slaap hard nodig hebben.

**8. Wekker:** Ik weet dat wekkers op z'n vroegst om 06:30 uur af mogen gaan, zeker niet eerder. Op deze manier kan iedereen langer slapen. Tegelijkertijd moet iedereen wel voor 08:00 uur uit bed zijn.

**9. Fysiek contact:** Ik maak alleen fysiek contact met tieners van hetzelfde geslacht.

### KLEDINGVOORSCHRIFTEN

**1. Kleed je respectvol:** Ik kleed mij met respect voor mezelf en voor anderen. Ik bedek liever iets te veel, dan te weinig.

**2. Aanstootgevende teksten:** Ik draag geen kleding of accessoires met scheldwoorden, vloeken of afbeeldingen die grof zijn.

# BETALEN OP TEENSTREET

## TEENSTREET CREDITS

Als je op de TeenStreet Boulevard iets wil kopen, kan dit niet met cash of pin. Hier heb je TS Credits voor nodig.

### WAAR KOOP JE DIE?

Je kan de TS Credits kopen bij de infobalie.

### WAT IS HET WAARD?

Er zijn 3 soorten Credits, namelijk:

1 TS Credit: € 0,50

2 TS Credits: € 1,00

4 TS Credits: € 2,00

### WAT ALS IK CREDITS OVER HEB?

Je kan op zondag tussen 11.00 uur en 12.00 je TS Credits die je over hebt weer inwisselen voor geld. De Credits die niet worden ingeleverd, zien wij als gift aan TeenStreet.



# EVACUATIE

## BLIJF KALM

Als je gevraagd wordt het gebouw of de plek waar je bent te verlaten in verband met een evacuatie om welke reden dan ook:

- Blijf kalm
- Verlaat het gebouw of de plek via de dichtstbijzijnde beschikbare uitgangen.

### BIJ BRAND

Ga direct naar het parkeerterrein bij de entree van het terrein.

### BIJ NOODWEER

Ga direct naar het hoofgebouw 'De Hof en de Kappel'.

### VOOR TIENERS

Ga bij je coach en NET-groep staan én blijf bij elkaar.

### VOOR COACHES

Geef aan de BHV'er op de verzamelplek aan welke tieners er zijn én welke er ontbreken!

### VOOR SERVICE TEAMER'S

Ga bij elkaar op de verzamelplek staan. De BHV'er zal bij jullie komen om te controleren of iedereen er is.

- Volwassenen helpen tieners waar nodig.
- Volg alle instructies die door de Security/BHV en/of Coördinatoren gegeven worden.







| <b>WO</b><br>4 AUG                                | <b>DO</b><br>5 AUG                   | <b>VR</b><br>6 AUG                   | <b>ZA</b><br>7 AUG                         | <b>ZO</b><br>8 AUG                    |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>12.00 - 14.00</b><br>Aankomst en registratie   | <b>09.00</b><br>Ontbijt              | <b>09.00</b><br>Ontbijt              | <b>09.00</b><br>Ontbijt                    | <b>09.00</b><br>Ontbijt               |
|   | <b>10.00</b><br>Mainhall             | <b>10.00</b><br>Mainhall             | <b>10.00</b><br>Mainhall                   | <b>10.00</b><br>Mainhall              |
|   | <b>11.30</b><br>Sinh                 | <b>11.30</b><br>Sinh                 | <b>11.30</b><br>Sinh                       |                                       |
|   | <b>12.00</b><br>NET 2//Big Adventure | <b>12.00</b><br>NET 3//Big Adventure | <b>12.00</b><br>NET 4//Big Adventure       |                                       |
| <b>15.00</b><br>Mainhall: Kiek-off + Openingssoel | <b>13.00</b><br>Lunch                | <b>13.00</b><br>Lunch                | <b>13.00</b><br>Lunch                      |                                       |
|   | <b>14.00</b><br>Interact 2.0         | <b>14.00</b><br>Interact 2.0         | <b>14.30</b><br>RAG                        |                                       |
| <b>18.00</b> Diner                                | <b>18.00</b> Diner                   | <b>18.00</b> Diner                   | <b>18.00</b> Diner                         | <b>12.00</b><br>Inpakken +<br>Ophalen |
|   | <b>NET power &amp; prayer</b>        | <b>NET power &amp; prayer</b>        | <b>NET power &amp; prayer</b>              |                                       |
| <b>20.00</b><br>Throne Room                       | <b>20.00</b><br>TeenStreet TV        | <b>20.00</b><br>TeenStreet TV        | <b>20.00</b><br>TeenStreet TV + Fotomoment |                                       |
| <b>21.00</b><br>NET 1 // Big Adventure            | <b>20.30</b><br>Throne Room          | <b>20.30</b><br>Throne Room          | <b>20.30</b><br>Throne Room                |                                       |
| <b>21.45</b><br>Interact 1.0                      | <b>21.45</b><br>Interact 1.0         | <b>21.45</b><br>Interact 1.0         | <b>21.45</b><br>Interact 1.0               |                                       |
| <b>23.00</b><br>NET voor je tent                  | <b>23.00</b><br>NET voor je tent     | <b>23.00</b><br>NET voor je tent     | <b>23.00</b><br>NET voor je tent           |                                       |
| <b>23.30</b> Silence                              | <b>23.30</b> Silence                 | <b>23.30</b> Silence                 | <b>23.30</b> Silence                       |                                       |